

# Dö inte nyfiken!

av: Johannes Brost, Martin Svensson, Leif Eriksson

---

**Antal sidor:** 239

**Förlag:** Lind Co

**Utgiven:** August, 2015

LADDA NER

LÄSA



## Description:

Under årens lopp har jag fått många frågor om mitt festande på Café Opera, om mina förhållanden och mitt privatliv överlag. Men jag har inte känt något behov av att besvara dem - förrän nu. Jag har gjort saker som jag är stolt över, och sådana jag efteråt skämts över. Men jag har aldrig tvekat om jag fått chansen att göra något nytt. Min största drivkraft har alltid varit min rastlöshet och min nyfikenhet. Jag har ibland fått betala ett högt pris för det, men jag har också vunnit oerhört mycket både som privatperson och som skådespelare. Jag har ju gått ett tag på jorden men bekymrar mig varken om åldrandet eller döden. Det är som det är. Det blir vad det blir. Man har ingen aning om hur berättelsen slutar. Det enda jag vet säkert är att jag har hållit mitt löfte till mamma. När det är dags kommer jag knappast att dö nyfiken. Seriös teater och sängkammarfarser, rollen som Joker i SVT:s Rederiet, och Guldbaggen 2013 för den bejublade insatsen i Avalon ... Dö inte nyfiken! är en hudlös berättelse om en man som har gått sin egen väg och inte frågat sig vad som är rätt eller fel i andras ögon. Ibland har det gått käpprätt åt helvete, men det har aldrig varit tråkigt. Pocketutgåvan av boken innehåller bonuskapitel, samt ett efterord av Björn Hellberg. "fascinerande öppen [...] antagligen mer ärlig än de flesta

memoarskrivare. "Vestmanlands Läns Tidning" Självbiografin *Dö inte nyfiken!* har väckt starka känslor "Expressen" Brost avslöjar dessutom en hel del hemligheter som många av hans kollegor gärna skulle låta förbli hemligheter. "Moore" Det är ingen överdrift att kalla *Dö inte nyfiken!* för höstens mest skandalomsusade bok. "Kristianstadsbladet" en underbart underhållande bok, om man tycker om ohämmat skvaller från teaterkulisserna, otroliga skrönor om rumlande artister och annat löst folk. [...] Johannes Brost har kanske inte alltid varit Guds bästa barn, men det är väldigt lätt att tycka om honom. "Kenneth Gysing, Femina